

HUIS VAN DOMINICUS



INZICHT
UITZICHT
BEZIELING



In het Huis van Dominicus kun je samen lezen en debatteren, leren en delen, kijken naar kunst en luisteren naar muziek, samen stil zijn en vieren.



In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we als Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. In dit Huis van Dominicus maken Andreasgemeente, locatieraad, pastoraatsgroep en Stichting Vrienden van de Dominicus samen een programma op gebied van studie en debat (**schola**), bezinning en spiritualiteit (**kapel**), kunst en cultuur (**podium**) ontmoeting en gesprek (**herberg**).

VIERINGEN

De Dominicuskerk is onderdeel van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. Zondag om 10.00 uur is er een viering van woord, gebed en zang, bij speciale gelegenheden een eucharistievering. De eerste zondag van de maand heeft de viering de vorm van een Bid & Breakfast. De derde zondag van de maand is er geen ochtendviering maar om 17.30 uur Zondagavondzang, een vesperviering met gezangen van de Franse dominicaan André Gouzes. Daarnaast zijn er kleine vieringen: Wereldwake of Eerstevrijdagviering op vrijdagochtend, oecumenische vespers op woensdagavond tijdens de Veertigdagentijd en Advent.

LOCATIE
CONTACT
COÖRDINATOR

INFO

Dominicus | Palestrinastraat 1 | Utrecht
info@huisvandominicus.nl
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
tel. 06-12240600
www.huisvandominicus.nl

PROGRAMMA

Alle activiteiten in het kader van het Huis van Dominicus drukken op een eigen manier de visie uit dat de wereld de plaats is van verbinding met God. Ze zijn op de website als volgt ingedeeld.



Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen in hun leven tegen specifieke dilemma's aanlopen en behoefte hebben aan verheldering daarvan en aan mogelijke oplossingen – *schola*



Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen verlangen in contact te komen met de grond van hun bestaan, maar hieraan soms moeilijk vorm weten te geven en daarbij elkaar nodig hebben – *kapel*

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats die vaak als onherbergzaam verschijnt en waar de troost van de schoonheid helpt om opnieuw perspectief te zien – *podium*

Het Huis van Dominicus ziet de wereld als plaats waar mensen gericht zijn op gemeenschap, maar waar dit moeite kost en om intellectuele, morele en praktische ondersteuning vraagt – *herberg*

Zo willen we in het Huis van Dominicus laten zien dat geloof, de christelijke traditie en de katholieke kerk plaatsen van inspiratie, bevrijding en vernieuwing kunnen zijn.